

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze week werken we met *Goed gedaan!* aan het thema 'Vrienden'.

Samen spelen is leuk, maar soms nog moeilijk voor kleuters. Sportief winnen en verliezen is vaak lastig, net als rekening houden met hoe de ander zich voelt.

In de klas komt het volgende aan de orde:

- Iedereen wint soms wint en verliest soms:
  - Als je wint, ben je blij, maar dan mag je de ander niet 'uitlachen'.
  - Verliezen is niet leuk, maar als je dan 'jammer' zegt en gezellig mee blijft doen, is dat héél knap.
- Kinderen kunnen elkaar ook troosten als iemand verdrietig is of zich pijn heeft gedaan.

Tips voor thuis

- Geef uw kind een groot compliment als hij sportief wint of verliest.
- Geef zelf het goede voorbeeld door rustig 'jammer' te zeggen als uw kind een spelletje van u wint.
- Vraag uw kind te helpen met een concreet klusje wanneer u zich pijn doet of ziek bent. Door even de pleisters uit de lade te pakken, een washand nat te maken voor de pijnlijke knie of een mooie tekening te maken voor een zieke vader leert een kind anderen te helpen wanneer dat nodig is.

## Les 14 Vrienden

Zo  
doen  
we  
dat

winnen is fijn,  
verliezen niet echt...



het is knap als je dan jammer zegt!

Goed  
gedaan!